

Eerste stagemeeeting opleiding jurylid

Wij (Marc Van Genechten en Marleen Boons) hebben op 8 april onze eerste stage gelopen op de meeting van Golazo. We waren een beetje zenuwachtig aangezien je als leek nog niet weet wat er van je verwacht wordt. Een paar weken voor de wedstrijd krijg je een convocatie waarop vermeld staat bij welke discipline je jurylid bent. Wanneer je belet bent en niet kan jureren, moet je dit tijdig laten weten.

Om een volwaardig jurylid te worden moet je drie wedstrijden stage doen. Marc kreeg zijn vuurdoop bij het hockeybalwerpen, waar hij heel wat heeft bijgeleerd. Ikzelf stond met Roza Ghoos aan de aankomst.

De eerste wedstrijd was het een beetje zoeken hoe alles verliep, maar na de eerste reeks en nuttige tips van de andere juryleden liep het vlotter en vlotter. Het werken met de terminal viel ook in de smaak. De samenwerking met Roza was fijn. Ze weet van aanpakken en kent de kneepjes van het vak heel goed waardoor ze mij op vele vlakken wat heeft bijgeschaafd en waar ik enorm blij om ben.

Bij aankomst in de kantine van Looise heerste er een toffe sfeer. Jean Van Gossum stelde ons meteen gerust dat alles wel vlot zou verlopen. Ook de andere juryleden hebben ons met open armen ontvangen waardoor de stress heel snel afnam. Zowel voor Marc als voor mij was het een leerrijke ervaring die we zeker kunnen gebruiken in de toekomst. Na de meeting waren er een aantal clowns die zich begonnen uit te leven en zorgden voor een gezellige afsluiter.

Jurylid worden is echt wel een aanrader voor iedereen die de club wil steunen en een handje wil toesteken!

Groetjes
Marc en Marleen